

Hoe werkt geloven?

Wat maakt geloof in Christus zo uniek?

zondag 10 november 2024

Gewone Catechismus

Vraag 15 Hoe werkt geloven?

Geloof is Gods geschenk waardoor ik ga luisteren naar zijn stem die in het evangelie tot mij komt. Gods Geest richt mijn hoofd, hart en handen op Jezus Christus. Zo raak ik steeds meer aan Hem gehecht [Psalm 63,9] en wil ik Hem volgen, met heel mijn leven [Kolossenzen 2,6].

Heidelbergse Catechismus

Vraag 21 Wat is een oprecht geloof?

Een oprecht geloof is niet alleen een stellig weten of kennen waardoor ik alles voor waar houd wat God ons in zijn Woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, dat de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving van zonden, eeuwige gerechtigheid en gelukzaligheid door God geschonken zijn, uit louter genade, alleen omwille van Christus' verdienste.

Het gevaar van vragen wat een (opr)echt geloof is en hoe zulk geloof eruitziet, is dat je heel erg op jezelf gaat letten. Is mijn geloof wel (opr)echt genoeg? Geloof ik wel goed genoeg? Maar geloof gaat om God, om wie Hij is. Wat is echt geloven in Hém?! Geloven heeft in de Bijbel ook altijd de betekenis van vertrouwen. Het gaat om weten, zeker. Maar niet zonder vertrouwen, je eraan toe te vertrouwen. Aan God zelf namelijk, aan Jezus zijn Zoon. Hoe 'werkt' zulk geloof? Dat gaat om je hoofd (horen), je hart (vertrouwen) en je handen (leven).

hoofd

Geloof is een Godsgeschenk. Gods Geest bewerkt dat. Hij maakt daarvoor gebruik van het evangelie (= goed nieuws). Om te kunnen gaan geloven moet het evangelie gehoord worden; zie Romeinen 10,13-15.

Het evangelie wordt naar allerlei mensen gebracht, in allerlei verschillende situaties. Dat wordt ook 'op maat' gebracht, afgestemd op het publiek, op de mens die het evangelie hoort. Maar in de kern is het evangelie altijd hetzelfde. Een samenvatting van de inhoud van allerlei verschillende 'preken' die Paulus in synagogen hield, is te vinden in Handelingen 13,13-41.

Paulus laat zien hoe Jezus Christus past bij de woorden en daden van God, zoals die in de Schrift (ons Oude Testament) te vinden zijn. Wat daar te lezen is, is door de komst van Jezus waar gebleken en nog meer en definitief waar geworden.

Samenvattend over wat God in het Oude Testament beloofde, zei Paulus: 'Volkgenoten, nakomelingen van Abraham, en ook u allen die God vereert, ons werd het nieuws over deze redding bekendgemaakt' (26). Door Jezus is Gods beloofde redding er gekomen... En jij mag er persoonlijk in delen, als je gelooft.

hart

'ieder die gelooft...' Dat persoonlijke geloof krijgt nogal nadruk in Paulus' preek. Het is het gehoopte antwoord. Maar het blijkt niet een vanzelfsprekend antwoord. Ook het omgekeerde gebeurt namelijk: ongeloof, afwijzing.

De Geest werkt zó geloof. Door het evangelie te laten horen ontstaat vertrouwen. Je ziet het in Handelingen 16 gebeuren bij Lydia: 'de Heer opende haar hart voor de woorden van Paulus' (14) en ze werd gedoopt. Luisteren wordt geloven, horen wordt eraan toevertrouwen.

Maar dat geloof spreekt niet vanzelf. Je toevertrouwen aan God, die door het evangelie je zijn liefde biedt, gebeurt niet vanzelf. Hoe komt het dat de een dankbaar Gods liefde aanvaardt en Jezus wil volgen, terwijl de ander ook hoort en ziet dat God in Jezus zijn verzoening en redding aanbiedt, maar het níet wil weten...?

Dat heeft met Gods verkiezing te maken (Handelingen 13,48). Dat Hij ervoor kiest om mensen te redden door het geloof in Jezus Christus. Zij zijn bestemd voor het eeuwige leven. Maar er staat niet dat zij die zich blijven verzetten dus níet bestemd zouden zijn voor het eeuwige leven. Alsof hun ongeloof een gevolg van Gods keus zou zijn. Als je het eeuwige leven niet krijgt, komt dat doordat je Gods boodschap afwijst (46).

handen

Als het geloof er is, vormt dat ons leven. Als we met Christus gaan leven, wordt alles door Hem bepaald. Lydia, die een open hart kreeg toen het Woord geopend werd, opende vervolgens haar huis voor hen die het evangelie aan haar brachten (Handelingen 16). Jezus belijden als 'Heer' (Romeinen 10,9), betekent dat alles wat je hebt en bent, per saldo van en voor Hem is.

